



Samenvatting **SLOTCOUplet** van Sander de Hosson

Ontroerende ode aan de zorg.

Zelden zo'n goed boek gelezen van een medisch specialist, die – hoe jong hij ook nog is – er blijk van geeft alle facetten van het leven al te begrijpen. En het ook nog ontroerend, simpel en inlevend te vertellen.

Absolute aanrader voor iedereen, ziek of niet ziek! Doodgaan doen we namelijk ooit allemaal.....

Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten en altijd troosten. Deze eeuwenoude (?) uitspraak (La médecine c'est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours' : soms genezen, vaak verlichten en altijd troosten en wat Anna betreft: écouter toujours – altijd luisteren erbij.

Longarts Sander de Hosson laat zien dat dit nog altijd geldt. Hij behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is

aangebrouwen. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patient. Hij vertelt openhartig wat hij denkt en voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde ziektegeschiedenissen en hoe hij worstelt met de vraag die veel mensen hebben: waar ligt de grens van geneeskunde en behandelen? Moet alles wel wat kan?

Slotcouplet biedt een unieke blik op een wereld vol dilemma's, verdriet, compassie, liefde, echt contact en troost.

o.a. bij Bol.com 11,99 e-book en 18,99 paperback